

Οι Κολοβαίοι των Θεοδώριανων

Εδιάβασα το ωραίο, όπως όλα του τα άρθρα, του παλαιού αγαπητού φίλου Φίλιππα Κολοβού, σχετικού με την προέλευσιν και την εγκατάστασιν εις τα Θεοδώριανα της οικογενείας Κολοβού. Ολίγες οικογένειες με το ίδιο επίθετον ζουν σήμερα εις το χωριόν Μεγαλόχαρη και περισσότερες εις την Κορωνησία. Λέγει ο Φίλιππος ότι ένας Δημήτριος Κολοβός τσέλιγκας καταδιωκόμενος ήλθε από την Σωτήρα της Βορείου Ηπείρου και εγκατεστάθη εις τα Θεοδώριανα κατά την δεκαετίαν του 1830-1840. Από έρευνά μου εις τα διάφορα αρχεία βρίσκουν ότι ένας Δημήτριος Κολοβός από την επάνω Ήπειρον έλαβεν μέρος απ' αρχής εις την επανάστασιν του 1821 και έπαιξε σημαντικόν ρόλον εις τον ξεσηκωμόν της Ηπείρου. Ίσως να είναι ο ίδιος. Ούτω ο γιαννιώτης Στέφανος Βηλαράς από το Μεσολόγγι την 12ην Απριλίου 1823 γράφει εις τον επίσης γιαννιώτην Αθανάσιον Ψαλλίδαν «κατά το παρόν δεν έχω να σας σημειώσω κανένα νέον έξω μόνον, ότι ο Δημήτριος Κολοβός, με τον Περραιβόν επέρασαν προ ημερών δια την Βουλήν (εννοεί σύσκεψιν) έχοντες μεγάλους σκοπούς και ελπίζοντες να επαναστατήσουν μέρη της Ηπείρου» (Γενικά Αρχεία Κ. 71). Εδώ ο Δημήτριος παρουσιάζεται ως σημαίνον πρόσωπον της Επαναστάσεως και τον ενδιαφέρει, και πρωτοστατεί, η επέκτασις της Επαναστάσεως). Και εάν δεχθώμεν ότι είναι ο ίδιος ο Κολοβός των Θεοδώριανων, πρέπει η οικογένειά του να εγκατεστάθη στα Θεοδώριανα πολύ πριν της Επαναστάσεως του 1821 και ο ανωτέρω Δημήτριος να είναι γόνος αυτής. Και πέραν αυτού. Κατά την περίοδον 1831-1833, είναι επιστάτης των αποθηκών εφοδιασμού του στρατού Ακαρνανίας, εις την Βόνιτσαν, ο εξ Άρτης Μιχαήλ Καλπάκης. Μαζί του υπηρετούν και άλλοι Άρτινοί μεταξύ αυτών και ο Δημήτριος Κολοβός. Για να υπηρετεί ο Κολοβός και μετά την λήξιν του πολέμου ακόμη εις τον στρατόν πρέπει να ήτο νέος και η οικογένεια πρέπει κάπου εις άλλην περιοχίν π.χ. τα Θεοδώρια να ήτο εγκαταστημένη. Όταν ο Καλπάκης, κατά το 1833 υπέβαλεν τας καταστάσεις να πληρωθούν οι μισθοί των υπηρετούντων εις τας αποθήκας Βονίτσας, εις αυτὰς φέρεται εγγεγραμμένος ο «Δημήτριος Κολοβός πατρίς Άρτα». Κατά την γνώμη μου ο ανωτέρω Δημήτριος Κολοβός, όταν ετελείωσε η στρατιωτική του υπηρεσία, δεν επέστρεψε εις την από πολλά χρόνια εγκαταστημένη εις τα Θεοδώριανα οικογένειάν του, αλλά παρέμεινε εις την απέναντι της Βονίτσας Κορωνη-

σίαν. Έτσι εξηγώ ότι το μικρόν του όνομα ως γενάρχου, δίδεται συνεχώς και σήμεραν από τους απογόνους του, εις τα παιδιά των.

Δημ. Φ. Καρατζένη