TO O TO CEPHERISC

**

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 1982

Αριθμ. φύλλου 37, 1729

ΧΡΟΝΟΣ 6ος



ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΤΙ ΤΟ 1822 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΟΥΣ

ΔΗΜ. Φ. KAPATZENH

Τό εκατρατευτικόν Ελληνικόν Σώμα πρός βοήθειαν τών Σουλιωτών έφθασε τό βράδυ τής 9ης Ιουνίου 1822 στό Κο μπότι. Τό πρω'ί' τής επομένης έφθανε εκεί και ο αρχηγος του Αλεξ. Μαυροκορδάτος μὲ τὸ επιτελείον του καί τόν Γερ μανόν στρατηγόν Νόρμαν. Μετά τήν γενομένην τό ίδιο πρω 'ί' επιθεώρησαν τὰ διάφορα τμήματα, διά τὸ ενδεχόμενον τουρκικού αιφνίδιασμού, κατέλαβον διαφόρους θέσεις κυριως ἔξω τού χωριού μὲ μέτωπον πρός τήν περιοχήν τού Ζούτου καί τής 'Αρτης, από τάς οποίας θὰ αντιμετώπιζαν εχθρικήν επίθεσιν. Τὸ επιτελείον τού τακτικού Συντάγματος τών Φιλελλήνων κατέλαβον θὲσιν εἰς τήν περιοχήν τού εξωκκλησίου 'Αγιος Νικόλαος, όπου ο Γερμανός Ι ατρός Γιόχαν Δανήλ 'Ελατερ ωργάνωσε ταχέως πρόχειρον νοσοκομείον εις τήν ἑναντι τού Ναού καί παρὰ τὴν δεξιαν όχθην τού «Κομποτέ'ι κου» οικίαν τού Θεοδώρου Σακκά.

Τὴν ίδια ημέραν, 10η Ιουνίου, εκ τού τουρκικού στρατο πέδου τής Άρτης απεστάλησαν κατά τού ελληνικού στρατεύ ματος Κομποτίου 500 ιππείς υπό τού Ισμαήλ Πλιάσαν, οι ο ποίοι μόλις επλησίασαν τάς ελληνικάς θέσεις παρά τόν χεί μαρρον Κομποτίου, εξαπέλυσαν σφοδράν επίθεσιν. Οι έλλη νες γενναίως απέκρουσαν τήν επίθεσιν καί ηναγκασαν τους ιππείς νά οπισθοχωρήσουν πρός τήν Άρταν, αφού αφήκαν επί τού πεδίου τής μάχης περί τούς 70 νεκρούς. Αι απώλειαι

τών ελλήνων ήσαν δύο νεκροί στρατιώται του Συντάγματος ένας πυροβολητής εξ ύδρας τού Σώματος Γιατράκου καί τέσ σαρες τραυματίες οι οποίοι εισήχθησαν είς τό Νοσοκομείον πρός περίθαλψιν. Οι νεκροί μετεφέρθησαν εις τό εξωκκλήσι τού Αγίου Νικολάου όπου καί ετάφησαν εις τήν ιδίαν θέσιν, μετά δύο — τρείς ημέρας ετόφη, ο αποθανών εν μέσω σπο σμών ο Γερμανός λοχαγός Γιόχαν Μπόν εξ Αννοβέρου όπως καί κατά τάς επομένας ημέρας άλλοι τέσσαρες αποθανόντες ασθενείς του Νοσοκομείου, έλληνες και φιλέλληνες. Τὴν 26ην Ιουνίου ετάφη εκεί και ο Γερμανός Όθων Φόν Χόβε, υπολο χαγός τού 3ου λόχου εκ Λουξεμβούργου, αποθανών εκ σοβα ρού τραύματος πού έλαβε κατά τήν μονομαχίαν του μέ τόν Γάλλον λοχαγόν Μανιάκ εις τήν θέσιν «Λάσπη» τού Ρίβιου. πού έγινε τήν 5η Ιουνίου. Έως εδώ έχομεν εννέα νεκρούς πού ετάφησαν εις τον περίβολον τού εξωκκλησίου «'Αγιος Νικόλαος» Κομποτίου.

Δευτέρα μάχη στό Κομπότι έγινε τὴν 26ην !ouviou 1822, όταν τουρκικόν απόσπασμα εξ Άρτης επέδραμε κατά τής τουρκικής φρουράς τού χωριού. Περί αυτής γράφει ο Αλεξ. Μαυροκορδάτος «Γεώργιον Νικολού Βαρνακιώτην. Χθές οι συγέγεια στήν !⟨η σεκέθει



ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Συνέχεια από τήν 1η σελίδα

τούρκοι από τὴν ᾿Αρταν ἡλθαν στό Κομπότι, πλήν επρόφθα σε βοήθεια καί από εδώ καί από τού Πέτα καί εδιώχθησαν κακώς έχοντες. Τέσσαρας σκοτωμένους εκρατήσαμεν. Πόσους επήραν καί πόσους λαβωμένους δέν ηξεύρωμεν. Από τούς ιδί κούς μας εσκοτώθηκαν τρείς, ένας Πέλοποννήσιος... ένας τού Καπετάν Γώγου καί ένας Σουλιώτης.....

Λαγκάδα 27 Ιουνίου 1822

Αλ. Μαυροκορδάτος».

Μετά τήν δευτέραν μάχην τού Κομποτίου ω νεκροί Έλλη νες καί ξένοι πού ετάφησαν στό εξωκκλήσι ανέρχονται είς Δώδεκα.

Τρίτη μάχη στήν ίδια περιοχή έγινε τάς πρωτίνας ώρας τής 3ης Ιουλίου 1822. Τήν νύκτα τής 2ας πρός 3ην Ιουλίου τούρκοι εξ Άρτης δυνάμεως έως 1000 ανδρών προσέβαλε, ό ταν έφθασε κατά τὰς πρωϊνάς ώρας, τὴν εξ 150 ανδρών ελληνικήν φρουράν τού Κομποτίου αποτελουμένην από τινας στρατιώτας του Συντάγματος, άλλους του Σώματος τών Κε φαλλήνων και μερικούς ασθενείς νοσηλευομένους εις τό Νοσο κομείον. Οι Έλληνες αντέστησαν γενναίως κατά τής εχθρικής επιθέσεως, τέλος δέ ευρισκόμενοι πρό υπερτέρων δυνάμεων ηναγκάσθησαν νά συμπτυχθούν εις τήν άνωθεν τού χωριού εκκλησίαν Ευαγγελιστρίας όπου επί δίωρον ακόμη εξηκολού θησαν νά αποκρούουν τάς επιθέσεις τού εχθρού. Εν τώ με ταξύ κατέφθασε ενίσχυσις από το Πέτα υπό τούς Θεοδ. Γρί βαν καί Γενναίον Κολοκοτρώτην καί από τὴν Λανκάδαν μπό τού Ιωάν. Ράγκον, οπότε οι τούρκοι κτυπηθέντες εκ τών ο πισθεν ηγαγκάσθησαν νά αποσυρθούν. Από την σύγκρουσιν αυτήν οι Έλληνες είχον επτά νεκρούς ένας δέ έξ αυτών ήτο αξιωματικός του Γ. Κολοκοτρώνη. Έτσι ο γνωστός αριθμός τών νεκρών. Έλληνων και ξένων, εκ τών μαχών τού Κομπο τίου το καλοκαίρι του 1822, ανήλθεν εις δέκα εννέα που ε τάφησαν μπροστά στο εξωκκλήσι του 'Aylou Νικολάου. Καί από μίαν ένδειξιν πού μάς δείχνει εκεί τό έδαφος είς ένα ση μείον, ηνοίχθη κοινός διά περισσοτέρους τάφος. Ο αριθυός αυτός τών νεκρών τών μαχών του Κομποτίου υπελονίσθη α πό τάς πληροφορίας που δίδουν τά Απομνημονεύματα, του Γ. Κολοκοτρώνη, Νικ. Σπηλιάδη, το αρχείον Αλ Μουροκορ δάτου, τά βιβλία τών Αναμνήσεων τών Έλστερ, Βουτιέ. τρα υ μπερ και άλλων. Αλλά πρέπει ο αριθμός τών νεκρών θενείς τού Νοσοκομείου πού δέν ηδύναντο να μετακινηθούν κατεσφάγησαν όταν οι τούρκοι, μετά τήν μάχην τού Πέτο (4 Ιουλίου) κατέλαβον και τό Κομπότι. Οι νεκροί του Κομ ποτίου, ξένοι καὶ Ἑλληνες, νέοι αυτοί ποὺ εκίνησαν από Δὺ σιν καὶ Βορράν καὶ Έλληνες από τά διάφορα μέρη τής χώ ρας βωβοί κάτω από τό Κομποτέ'ι'κο χώμα, χρόνια τώρα πε ριμένουν τήν αναγνώρισιν τής θυσίας των. Αυτόν τόν σκοπό έχει τό άρθρον αυτό. Νά κινηθούν, αι αρμόδιοι ο πρόεδρος Κοινότητος Κομποτίου, ο κ. Νομάρνης. η Αρχαιολογική υπηρεσία τού Υπουργείου Πολιτισμού γιά νά νίνει η εκτραφή τών Οστών τών πρωτικών νεκρών πρώ έπεσαν εκεί διά τήν ελευθερίαν μας. Καί εκεί μπροστά στό εξωκκλήσι τού Αγίου Νικολάου νά συγκεντρωθούν σέ κενοτά φιον τά ιερά κόκκαλα τών νέων εκείνων πού ήλθαν γιά νά μάς απαλλάξουν από τόν κατακτητήν, και μιὰ στήλη νὰ στη θή δίπλα πού να μαρτυρή τήν θυσίαν τους. Ίσως από μίαν ζώνην, από ένα κομπί τής στολής των, α πό ένα κόσμιμα ή καί κάποιο άλλο αντικείμενο αποδειχθή η πατρίδα τών ιερών οστών. 'Ας ελπίσωμεν.

