



Ἡπειρωτικός Σύλλογος «Σκουφᾶς», Ἄρτης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φ. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ

Ὁ Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Ἄρτης «Σκουφᾶς», μέ τήν ἐν ἐπικεφαλίδι ἀρχικήν του ὀνομασίαν, εἶναι ὁ πρῶτος Σύλλογος, μαζί μέ τόν κυνηγετικόν ὅστις ἰδρύθη μετά τήν προσάρτησιν τῆς Ἄρτης εἰς τήν ἐλευθέραν Ἑλλάδα. Τήν ἰδρυσιν αὐτοῦ συνέλαβον δραστήριοι νέοι τῆς ἐποχῆς, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ διευθυντής τῆς Ἡπειροθεσσαλικῆς Τραπεζῆς, Κωνσταντῖνος Ξανθόπουλος, μεθ' ὑπερέτρου ζήλου διά τήν ταχεῖαν εὐδῶσιν τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου. Ἐνοικίασαν διά κατάστημα τοῦ Συλλόγου τό ἀρχοντικόν τῆς Χριστίνας, χήρας Δημ. Ἀντωνοπούλου, οἶκημα εὐρύχωρον καί ἐπιβλητικόν εἰς τό κεντρικόν μέρος τῆς πόλεως, ἀντί ἑβδομήκοντα δραχμῶν μηνιαίως, τό ὅποιον ἐπίπλωσαν πολυτελῶς.

Καί ἀφοῦ ἐγκατέστησαν τόν Σύλλογον εἰς αὐτό, ἔπειτα ἐφρόντισαν νά ἐξεύρουν οἰκόπεδον διά νά τό διαμορφώσουν εἰς Γυμναστήριον, τό ὅποιον ἦτο ἓνας τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου. Αἱ προσπάθειαι τῶν εὐδοκίμησαν ἀφοῦ τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παρηγορητρίας, ἐκτιμών τās εὐγενεῖς δραστηριότητας τῶν νέων τοῦ Συλλόγου, παρεχώρησε οἰκόπεδον κατά τήν ὁδόν πρός τήν Κάτω Παναγίαν, ὅπου σήμερον τό Γήπεδον, καί τό ὅποιον ταχέως διεμορφώθη εἰς Γυμναστήριον. Διά τήν περιτοίχησιν καί διαμόρφωσιν αὐτοῦ ὁ Σύλλογος ἔδανείσθη χρήματα ἀπό τήν Τράπεζα Ἡπειροθεσσαλίας, τῆς ὁποίας ὁ διευθυντής ἦτο καί ὁ πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου.

Πρῶτος ἐβοήθησε οἰκονομικά τόν Σύλλογον ὁ ἔμπορος Χρῖστος Σινδῶρης, διά ποσοῦ 120 δραχμῶν, ἔπειτα ἡ οἰκογένεια Ρηγίδου τοῦ μητροπολίτου Σεραφεῖμ Ξενοπούλου, ἡ ὁποία ἐκτός τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως, παρέδωσε εἰς τόν Σύλλογον καί τήν σημαίαν τήν ὁποίαν εἶχε κεντήσει τās παραμονάς τῆς προσαρτήσεως ἡ ἀδελφή τοῦ μητροπολίτου, ἀναπεταστῆσαν τήν 24ην Ἰουλίου 1881 καί ἡ ὁποία μόνον εἰς μεταξωτές κλωστές ἔστοίχισε τότε χιλίας δραχμάς.

Κατά τούς πρώτους μῆνας τῆς ἰδρύσεως τοῦ Συλλόγου τά μέλη αὐτοῦ ἐφθασαν τά διακόσια, τά ὁποία κατέβαλον προθύμως τās συνδρομάς των. Κατ' Ἀπρίλιον 1896 ὁ Σύλλογος ἐώρτασε τήν πρώτην ἐπέτειον τῆς ἰδρύσεώς του καί ἀμέσως μετά τήν ἑορτήν εἰς τά γραφεῖα του, ἅπαντα τά μέλη αὐτοῦ περί ὦραν 5ην ἀπογευματινήν μετέβησαν εἰς τό νεκροταφεῖον τῆς πόλεως καί ἐστεφάνωσαν τόν τάφον τοῦ πρό διετίας ἀποθανόντος συμπαθεστάτου ποιητοῦ Κῶστα Κρυστάλλη. Ὑστερα ἀπό μνημόσυνον τό ὅποιον ἐτελέσθη ἐκεῖ καί εἰς τήν ἐκκλησίαν τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων, ὅπου ἐπιτάφιον ἐξεφώνισεν ὁ εἰδικός γραμματεὺς τοῦ Συλλόγου, δικηγόρος Κωνσταντῖνος Ζάγκλης. Ἀκολούθως τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου ἀπεφάσισεν ὅπως διά συνδρομῶν τῶν μελῶν του ἀνεγείρη περικαλλές μνημεῖον εἰς τόν δημοφιλέστατον ποιητήν.

Ἄλλος σκοπός τοῦ Συλλόγου ἦτο ἡ ὀργάνωσις διαλέξεων. Πρῶτος ὀμιλητής κατά τήν διάρκειαν τοῦ πρώτου ἔτους ἀπό τῆς ἰδρύσεως τοῦ Συλλόγου ἦτο ὁ Παντελής Οἰκονόμου,



